

Inleiding

Alweer een jaar bijna voorbij wat anders verliep dat we hadden gehoopt. Het bleek lastig te zijn om onze nieuwe project in deze periode op stoom te krijgen. Ook de scholenbezoeken aan het Wereldpaviljoen werden ernstig beperkt. Net als iedereen blijven wij ook zoeken naar de mogelijkheden in deze tijd.

In deze nieuwsbrief meer informatie over ons nieuwe project waarvan we hopen en verwachten aan het einde van 2022 mooie resultaten te kunnen laten zien. Veel leesplezier gewenst.

Nieuw project: Bouw Weeshuis in Rugombo (Burundi)

Op uw geheugen op te frissen. Op 10 juli 2010 begint het tragische verhaal van de Hussein Foundation, de organisatie die bezig is met de bouw van het weeshuis. Als Hussein Uwimpaye verdrinkt in de rivier de Waal lijkt zijn enthousiasme voor het leven en droom van een weeshuis in zijn geboorteland Burundi voorgoed verdwenen. Een groep vrienden en betrokkenen besluiten dat dit niet het einde mag zijn en richten in januari 2011 samen de Hussein Foundation op om zijn droom alsnog te verwezenlijken en zijn aanstekelijke karakter, te herdenken. Ze worden hierbij geïnspireerd door Honorata, de moeder van Hussein, die met haar kinderen en verdere familie nauw betrokken is bij de realisatie.

Het eerste geld is al snel binnen. De voorbereidingen kosten meerdere jaren tijd. Met hulp van de familie van Honorata in Burundi wordt grond gekocht en worden bouwplannen gemaakt. Er wordt ook een zusterstichting in Burundi opgericht om zo de lokale coördinatie te regelen en in de toekomst het beheer en de operatie van het weeshuis.

Het ontwerp voor het weeshuis is gemaakt door een andere broer van Hussein en zijn vrouw, die beiden bouwkundig ingenieur zijn. Mooi om te melden is dat bij het ontwerp rekening is gehouden met het in Nederland in de opleiding geleerde gecombineerd met plaatselijke kennis. Een ontwerp met het beste uit beide werelden.

In 2018 kon eindelijk met de bouw van het weeshuis in Rugombo, gelegen in het noordwesten van Burundi, worden gestart. En de buitenkant staat!

In het afgelopen jaar hebben we als SOS Meerlo-Wanssum regelmatig contact gehad met bestuursleden van de Hussein Foundation. Onze ervaringen en input hielpen hen met de verdere ontwikkeling van de plannen. Het wordt nu meer dan een weeshuis alleen. Naast een veilige plek voor weeskinderen wordt dit namelijk ook een lokaal voorzieningshart waar de gehele gemeenschap profijt van zal hebben. Dit door het bieden van werkgelegenheid in de moestuin en dierenverzorging, en lokale voorzieningen zoals een naaiatelier en evenementen ruimte.

Als SOS Meerlo-Wanssum vinden wij het belangrijk dat het resultaat van het project kan blijven bestaan na de oplevering. De meeste organisaties waarvan wij een project hebben



gesteund bestaan dan ook nog steeds en maken gebruik van het projectresultaat. We hebben afgesproken om in een tandem-constructie samen te gaan werken met de Hussein Foundation en hebben er vertrouwen in dat ook dit project zijn vruchten zal afwerpen.

Meer informatie over het project is te lezen op de pasgeleden vernieuwde website van de stichting <http://www.husseinfoundation.com> . Een aanrader om hier eens te gaan kijken en te zien wat er al allemaal is gedaan aan acties, fondsenwerving en natuurlijk de bouw. Zie bijvoorbeeld <http://www.husseinfoundation.com/het-weeshuis.html> . Hierbij een impressie van de stand van zaken van de bouw. Volgend jaar de binnenkant wat ons betreft !





Samenwerking Wereldpaviljoen Steyl

De bedoeling was dat de jubileumscholenactie tot het einde van het schooljaar 2019-2020 zou duren. Omdat het coronavirus nog steeds roet in het eten gooide hebben we besloten om de actie te verlengen. Scholen kunnen nu tot het einde van schooljaar 2021-2022 van ons aanbod gebruikmaken. We hopen dat Wereldpaviljoen in 2022 weer snel open mag gaan en dan binnen afzienbare termijn weer schoolklassen mag ontvangen. Er valt genoeg te zien en te beleven.



Toekomst SOS Meerlo-Wanssum?

In de afgelopen jaren is het niet gelukt om nieuwe bestuursleden te vinden. Dionne Boks en Carla Hanraets hebben aangegeven dat het project in Burundi hun laatste project wordt. Zij zullen hierna hun bestuurstaken neerleggen. Wanneer er dan geen nieuwe voorzitter en secretaris zijn zullen we SOS Meerlo-Wanssum als stichting beëindigen. Mocht u dit einde liever niet zien, meld u dan aan als bestuurslid. Wij hopen dat u ons ook bij dit laatste project zult blijven steunen.

Afsluiting

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen zijn kunt u deze mailen aan nieuwsbrief@sos-meerlowanssum.nl.

Ook dit jaar zullen we weer de feestdagen in kleine kring vieren. Desondanks weten we ons met elkaar verbonden en kunnen we samen bijdragen aan het voor anderen mooier maken van de wereld. Een goede traditie van SOS Meerlo-Wanssum.

We wensen u goede feestdagen en een mooi, inspirerend 2022 in goede gezondheid !

