

Inleiding

In het voorjaar van dit jaar verscheen onze laatste nieuwsbrief en het coronavirus maakt nog steeds deel uit van ons leven. Gelukkig is er nu licht aan het einde van de tunnel. Er is ook verdriet over mensen die getroffen zijn door het virus en van wie afscheid moest worden genomen of die een moeizaam herstel door moesten maken of nog maken. Wij staan in gedachten even bij hen stil.

In deze nieuwsbrief kijken we o.a. vooruit naar ons nieuwe project en de nieuwe website. Veel leesplezier gewenst.

Nieuw project – Weeshuis Burundi

Jolijn Lenders heeft een nieuw project aangedragen. Het is de bouw van een weeshuis in Burundi. Het was de droom van de overleden broer van haar vriend om in zijn land van herkomst een weeshuis te bouwen.

Het is een bijzonder wordingsverhaal dat begint op 10 juli 2010. Op deze tragische dag verdrinkt Hussein Uwimpaye in de rivier de Waal ter hoogte van Zaltbommel op de plek waar hij zelf een jaar eerder twee kinderen redde van de verdrinkingsdood. Een groep mensen blijft zitten met de gedachte dat de droom van Hussein nu nooit werkelijkheid zal worden. Deze groep sluit zich aan bij Honorata Ndirampeza, zijn moeder, en vormt vanaf januari 2011 samen de Hussein Foundation. De eerste donatie voor de Hussein Foundation komt binnen door middel van een benefiet-dansvoorstelling. Hierna volgen vele acties en jaren van geld binnenhalen voor het goede doel.

Vanaf oktober 2012 begint de oriëntatie in Burundi. Het gebied Rugombo wordt gekozen als de bestemming voor het huis. De broer van Honorata, zelf woonachtig in Burundi, stemt in om contactpersoon te zijn voor de zaken in Burundi.

In juli 2013 is het eindelijk zover. Na maanden van regelen en papieren heen en weer sturen wordt de grond in Burundi aangekocht. Een mooi stuk vruchtbare grond van 1,8 hectare (120x150) meter is nu eigendom van de stichting. Dit stuk grond ligt in Cibitoke in de provincie Rugombo. Er gaan een aantal jaren overheen voor voldoende geld is ingezameld om daadwerkelijk met de bouw te kunnen beginnen. De start is gemaakt in 2018. Het centrum van het gebouw is klaar en beide vleugels zijn onder dak. De vleugelgebouwen moeten echter nog afgebouwd worden en volledig worden ingericht, inclusief een naaiatelier. Ook moet de binnenplaats nog worden ingericht en de akkers worden aangelegd.

Er werd gezocht naar een partner om de bouw en inrichting af te kunnen ronden, zodat het gebouw gebruiksklaar is. Wij willen deze partner graag zijn. We zijn sinds enkele maanden in nauw contact met het bestuur van de Stichting Hussein. Ook dit proces verliep vanwege de beperkingen trager dan gehoopt en we verwachten in 2021 echt samen stappen te kunnen maken en gezamenlijk de financiering rond te kunnen krijgen.

Meer informatie over het project is te lezen op de website van de stichting <http://www.husseinfoundation.com>.

Hierbij ook foto's van de stand van zaken ten aanzien van de bouw.

Nieuwsbrief voor vrienden & sympathisanten van Stichting SOS Meerlo-Wanssum



In memoriam Chris Cuppen

Op maandag 16 november is onze oud penningmeester Chris Cuppen op 77 jarige leeftijd overleden. In 2019 bleek hij ziek te zijn en hij heeft ondanks al zijn wilskracht en doorzettingsvermogen en hoop op herstel de strijd tegen zijn ziekte niet kunnen winnen. Bij de stichting SOS Gemeente Meerlo-Wanssum was hij vanaf het begin zo'n twintig jaar penningmeester en ook met hart en ziel zeer betrokken bij de organisatie van de Wereldfestivals.

Uit het in memoriam in het Meerloos klokje komt de volgende mooie omschrijving van Chris:

"De goedlachse Chris was heel sociaal ingesteld, maar ook zeer accuraat. Iets wat hem in zijn latere functie als hoofd financiële zaken bij gemeente Meerlo-Wanssum zeer waardevol maakte. Hij was op financieel gebied deskundig en niet alleen zijn familie maar ook meerdere verenigingen en organisaties hebben met voldoening en dankbaarheid van zijn inzet mogen profiteren."

Wij zijn dankbaar dat wij een van die verenigingen mochten zijn. Wij wensen Riet en zijn familie heel veel sterkte bij het dragen van zijn verlies zeker in de komende dagen.



Samenwerking Wereldpaviljoen Steyl

De bedoeling was dat de jubileumscholenactie tot het einde van het schooljaar 2019-2020 zou duren. Omdat het coronavirus roet in het eten gooide hebben we besloten om de actie te verlengen. Scholen kunnen nu tot het einde van schooljaar 2020-2021 van ons aanbod gebruikmaken. We hopen dat Wereldpaviljoen in 2021 weer snel open mag gaan en dan binnen afzienbare termijn weer schoolklassen mag ontvangen.



Tot nu toe hebben 50 klassen van 16 verschillende scholen met veel plezier van de jubileumactie gebruik gemaakt.





Nieuwe website

De nieuwe website is een feit. Peter en Tom Lenders hebben hier hard aan gewerkt. Neem eens een kijkje <https://sos-meerlowanssum.nl/>.

Op de site staan ook de links naar de websites van de organisaties die horen bij de projecten die we in het verleden hebben gesteund. Daar is te lezen hoe het nu met ze gaat. Het doet ons veel plezier te zien dat op een na al de door ons gesteunde initiatieven nog steeds bestaan.

Nog steeds gezocht nieuw bestuurslid / nieuwe bestuursleden

Versterking is nog steeds van harte welkom, we heten je graag welkom in ons bestuur om samen verder richting te geven aan SOS Meerlo-Wanssum. Mogelijk dat ons nieuwe project jou inspireert om je bij ons bestuur aan te sluiten.

Afsluiting

Mochten er naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen en/of opmerkingen zijn kunt u deze mailen aan nieuwsbrief@sos-meerlowanssum.nl.

We wensen u ondanks de beperkingen goede Kerstdagen, een fijne jaarwisseling en een goed en gezond 2021.

